



# Beleidsplan Missionair Diaconaal werk Ontmoetingskerk 2022-2025

Versie: definitieve conceptversie, voor goedkeuring kerkenraden

## Inhoud

1. Dienstbaar in Schollebaar .....	3
2. Terugblik afgelopen jaren.....	4
3. Overzicht huidige activiteiten.....	6
4. Verlangens en doelen.....	9
5. Aandachtspunten komende jaren .....	10
6. Financiën .....	11
Bijlage: visie pionieren / Familiehuis Schollebaar .....	12
Pionieren: hoe het begon .....	12
Kenmerken van pionieren .....	12
Terugblik afgelopen jaren.....	13
Motivering van de naam Familiehuis .....	14
Wat zijn noodzakelijke randvoorwaarden? .....	15
Versterken verbinding met bestaande activiteiten .....	15
Verlangen naar een eigen pand.....	16
Voorbeelden van dilemma's uit de praktijk.....	17
Herijking van de verlangens .....	17

## 1. Dienstbaar in Schollebaar

*Als U het huis niet bouwt  
Is mijn moeite tevergeefs  
Als U niet werkt door mij  
Blijft er niets dat waarde heeft*

Bovenstaande citaat komt uit het lied Opwekking 713. Het lied is gezongen tijdens de uitzending van het pioniersteam in 2019. Het geeft de belijdenis weer dat we in alles wat we doen ons vertrouwen op God mogen stellen.

De Ontmoetingskerk is op vele manieren actief in de wijk Schollebaar, meestal onder de vlag van Stichting Kruispunt Oost. In dit beleidsplan wordt teruggekeken op de periode van het vorige beleidsplan (2018-2021), en vooruitgekeken op de komende jaren.

Dit beleidsplan is opgesteld door het bestuur van Kruispunt Oost en de missionair ouderlingen, en vastgesteld door beide kerkenraden van de Ontmoetingskerk.

## 2. Terugblik afgelopen jaren

De afgelopen jaren is er veel gebeurd in het missionaire en diaconale werk van de Ontmoetingskerk. Veel werk is gebeurd in stilte en in volharding door allerlei vrijwilligers. Terugkijkend, willen we een aantal ontwikkelingen van de afgelopen jaren noemen. Dit is geen volledig overzicht, maar enkele opvallende punten.

### ***Nieuwe missionair diaconale werker***

In 2018 stopte Gert van den Bos als missionair en diaconaal werker, om elders in het land verder te gaan. In 2019 kwam Johan van der Klooster in dienst. Johan is een "oude bekende" van de Ontmoetingskerk, want via Stichting Perspectief Jeugdwerk zijn hij en zijn vrouw Annelies al sinds 2010 actief in het (missionaire) kinderwerk in Schollevaar.

### ***Pionieren in de Wijk: Familiehuis Schollevaar***

In 2018, formeel in 2019, startte ook een pioniersteam vanuit de Ontmoetingskerk: een team van betrokken kerkmensen die bereid was om te groeien naar een gemeenschap in de wijk, waar het geloof gedeeld kon worden. Het pioniersteam bedacht de naam Familiehuis Schollevaar. Met deze naam wil het team aangeven zich te willen focussen op gezinnen als doelgroep, en symboliseren om voor elkaar een familie te zijn. Verderop in dit beleidsplan staat meer over het pionieren.

### ***Verhuizing wijkwinkel***

De wijkwinkel zat eerst in winkelcentrum De Scholver, maar is in 2018 enkele honderden meters verder verhuisd naar het Huis van de Wijk aan Stationsplein 20. In dit gebouw huisvesten ook andere maatschappelijke organisaties zoals Welzijn Capelle en het Centrum voor Jeugd en Gezin.

### ***Coronapandemie***

Een groot deel van de afgelopen jaren (vanaf maart 2020), heeft in het teken van de coronapandemie gestaan. Door de beperkende maatregelen van de overheid was het niet altijd mogelijk om de activiteiten op de oude manier vorm te geven. Vaak deed dat pijn, want het maakte echte ontmoeting moeilijk. Maar tegelijkertijd is er veel dankbaarheid: voor de volharding van alle vrijwilligers, voor de nieuwe creativiteit en voor de nieuwe verrassende contacten.

### ***Wijzigingen bij andere activiteiten***

Veel activiteiten die in 2018 en 2019 plaatsvonden, vinden nog steeds plaats. Tegelijkertijd zijn er wijzigingen. In het Jeugdwerk zijn er Kinderclub De Schatgravers en Girlz Only gestopt, deels doordat het moeilijk bleek vrijwilligers te vinden. Ook de Vakantiebijbelweek in de voorjaarsvakantie en herfstvakantie is gestopt, maar vindt nu gelijktijdig met de sportweek plaats, in de eerste week van de zomervakantie. Verder is ook de Vrouwen Bijbelstudiegroep Krimpen gestopt.

### ***Bestuurlijke vereenvoudiging***

De bestuurlijke structuren zijn de afgelopen jaren geëvalueerd en daaruit is gebleken dat er een meer efficiënte vorm haalbaar is. Stichting Perspectief Jeugdwerk is geïntegreerd in Stichting Kruispunt Oost en er is geen scheiding tussen uitvoerend en bestuurlijk overleg.

### ***Bestuurswisseling Kruispunt Oost***

In het bestuur van Kruispunt Oost zijn per maart 2021 drie bestuursleden afgetreden, en drie nieuwe gestart. Het bestuur heeft onder andere een vergaderstructuur en een vrijwilligersbeleid gemaakt, en werkt aan een PR plan en fondsenwerf plan.

### ***10 jaar jeugdwerk***

Sinds ongeveer 10 jaar organiseren Johan en Annelies van der Klooster (missionair) jeugdwerk in Schollebaar, samen met veel vrijwilligers. De afgelopen tijd is onder andere gevierd dat er 10 jaar kinderclub De Verrekijker is, en 10 jaar Kinderhuiskamer. De Kinderhuiskamer valt formeel overigens niet onder de taken van Kruispunt Oost.

### 3. Overzicht huidige activiteiten

De Ontmoetingskerk voert diverse missionaire en diaconale activiteiten uit. Een deel wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de stichting Kruispunt Oost. Op dit moment zijn dit de volgende activiteiten.

Via Kruispunt Oost	Via de kerken
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinderclub De Verrekijker</li> <li>- Sportdagen</li> <li>- Sportweek (samen met Vakantie Bijbel Week)</li> <li>- Hulpvragen (wijkwinkel)</li> <li>- Belastingaangifte (wijkwinkel)</li> <li>- Crea ochtenden (wijkwinkel)</li> <li>- Praatgroep (wijkwinkel)</li> <li>- Pionieren / Familiehuis Schollevaar</li> <li>- Uitreiking Schollevaarse Kaars</li> <li>- Ontmoeting rond de maaltijd</li> <li>- Kerstnacht-/ paasnachtdienst</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koffie inloopochtend</li> <li>- Uitdeelpunt voedselbank</li> <li>- Bethlehem Event</li> <li>- Bijbelkring Ontmoeting</li> <li>- Stille Armoede</li> <li>- Diverse diaconale activiteiten (Kerstpakkettenactie; steunfonds; Hulp in Praktijk etc.)</li> </ul>

Het overzicht is misschien niet helemaal volledig, want er gebeurt ook veel missionair en diaconaal werk in stilte. Verder zijn er in het verleden wel andere activiteiten geweest, zoals het aanbieden van een oriëntatiecursus christelijk geloof of een "praatgroeigroep", die een christelijk vervolg kon geven aan de praatgroep van de wijkwinkel.

De activiteiten zijn verschillend van karakter. Door middel van de onderstaande visualisaties geven wij hier een indruk van. De visualisaties kunnen in de praktijk wat vertekenen. Zo kan het wel eens voorkomen dat een activiteit die vooral voor jongeren is bedoeld, ook wordt bezocht door enkele volwassenen. Of dat er op een activiteit die niet primair gericht is op geloofsgesprekken, toch veel over het geloof gesproken wordt.

1. Globale indeling diaconaal / missionair (kan in praktijk wat vertekenen)				
Focus op welzijn / diaconie			Focus op geloof delen / missionair	
Wijkwinkel (alle activiteiten)	Sportweek Sportdagen	Paas/ kerst activiteit	Bethlehem Event	Familiehuis Schollevaar
Overig diaconie	Uitdeelpunt voedselbank	Koffie inloopochtend	Kinderclub de Verrekijker	Paas/ kerst nachtdienst
	Schollevaarse kaars	Praat- groeigroep	Vakantie bijbelweek	Bijbelkring Ontmoeting

2. Globale indeling gebruikelijke doelgroepen (kan in praktijk wat vertekenen)				
Kinderen	Jongeren	Gezinnen	Volwassenen	Senioren
Kinderclub Verrekijker		Familiehuis	Wijkwinkel	Koffie inloop ochtend
Kinderclub Verrekijker		Paas-/ kerst- activiteit	Paas-/ kerst- nachtdienst	Bijbelkring Ontmoeting
Sportdagen		Bethlehem Event	Praatgroeigroep	
Sportweek / Vakantie Bijbelweek			Uitdeelpunt voedselbank	
			Schollevaarse Kaars	
Diaconie overig / stille armoede				

De onderstaande kaart van de wijk geeft een beeld van de locaties waar de Ontmoetingskerk actief is, al dan niet met andere partners.

- Locatie **Ontmoetingskerk** (Schollevaar West): koffie-inloop, Bijbelkring de Ontmoeting, ontmoeting rond de maaltijd, uitdeelpunt voedselbank, kerst- en paasnachtdiensten;
- Locatie **Stationsweg** (Schollevaar Centrum): wijkwinkel met activiteiten als praatuur, crea-ochtend en hulp bij administratie en belastingen;
- Locatie **Sjalomschool** (Schollevaar-Oost): Familiehuis Schollevaar, sportmiddagen, sportweek / vakantie bijbelclub, kinderclub De Verrekijker, paas- en kerstactiviteit;
- **Verspreid over de wijk**: project stille armoede, uitreiking Schollevaarse Kaars (waardering vrijwilligerswerk), project Bethlehem Event, overige diaconale activiteiten;
- Locatie **Wijkcentrum Maria Danneelserf** (Schollevaar centrum): kinderhuiskamer. De kinderhuiskamer valt niet onder het werk van Kruispunt Oost of van de kerken, maar omdat er toch enige samenhang is, noemen we deze wel. De kinderhuiskamer wordt door Johan en Annelies van der Klooster georganiseerd, met subsidie van de gemeente Capelle aan den IJssel.





## 4. Verlangens en doelen

Ons basisverlangen is **om als kerk ons geloof samen met de wijk te beleven.**

1. We verlangen er naar om de komende jaren evenementen of activiteiten te organiseren die als doel hebben om christenen met niet-christenen in contact brengen, waar op één of andere manier geloof gedeeld en vermenigvuldigd mag worden.
2. We verlangen ernaar dat medewerkers van missionaire en diaconale activiteiten werkzaam zijn vanuit een levend geloof. Een geloof dat aanstekelijk is voor anderen. En dat medewerkers handelen vanuit de liefde voor God en elkaar. De medewerkers van activiteiten worden jaarlijks uitgenodigd/verwacht op een toerustingsavond. Daarnaast is er aandacht voor specifieke toerusting per activiteit, bijvoorbeeld als het gaat om cursussen m.b.t. belastingaangifte of de aanpak van moeilijk gedrag bij kinderen.
3. We verlangen naar een breed aanbod van diaconale en missionaire activiteiten voor wijkbewoners (van jong tot oud). We streven ernaar dat activiteiten die in een behoefte voorzien gecontinueerd kunnen worden en zo bijdragen aan het opbouwen of verdiepen van relaties met wijkbewoners. Bestaande activiteiten worden, waar mogelijk, voortgezet.
4. We verlangen ernaar dat gemeenteleden van de Ontmoetingskerk missionair bewust zijn en het zendingsbevel handen en voeten geven. Dat de Ontmoetingskerk een lerende gemeente is waarin mensen zich laten toerusten, maar ook delen van wat ons gegeven is. Dit kan ook met andere kerken in de wijk.

### **Verlangens m.b.t. Familiehuis:**

We verlangen naar een plek, liefst een eigen pand, in Schollebaar-Oost waar we samen het geloof in Jezus Christus delen en uitdelen. Een plek waar jong en oud samenkomen en waar iedereen zich veilig voelt. Een plek waar Jezus hoop geeft in gebrokenheid.

Op basis van de afgelopen drie pioniersjaren willen we de komende drie jaar:

1. Duurzame relaties aangaan met wijkbewoners: groeien in het contact en het vertrouwen tussen mensen onderling.
2. Enkele wijkbewoners toevoegen aan het pioniersteam of de rand eromheen, het liefst bewoners met een multiculturele achtergrond, omdat een deel van de bezoekers multicultureel is. Hiermee willen we bereiken dat het Familiehuis meer gedragen wordt in de wijk.
3. Doorgaan met het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten, waarbij het Woord van God open gaat op manieren die aansluiten bij de leefwereld van bewoners.
4. Met steeds meer wijkbewoners in contact komen om het evangelie te delen, en verdieping aanbrengen in bestaande contacten.
5. In verbinding zijn en blijven met de Ontmoetingskerk, en mogelijk ook met andere kerken in (de buurt van) Schollebaar. Dat betekent verbinding met alle activiteiten van het diaconale en missionaire werk. We verlangen dat het Familiehuis zo een waardevol onderdeel zal zijn van het totale missionair diaconale werk van de Ontmoetingskerk, waarbij Familiehuis en Ontmoetingskerk wederzijds van elkaar leren. Hiervoor willen we blijven luisteren naar God, naar elkaar, naar de wijk en naar de kerk.

## 5. Aandachtspunten komende jaren

Enkele concrete punten waar we ons op willen richten de komende jaren, zijn:

1. Verdere groei van het Familiehuis, volgens de verlangens hierboven geformuleerd.
2. Missionair bewustzijn van de kerkelijke gemeenten versterken, bijvoorbeeld door missionaire voorbeelden in de eredienst te delen of het verbinden van eigen toerustingsactiviteiten met het missionair diaconale werk.
3. Versterken contacten met andere kerken in de wijk, zoals Gods Huis, Effata, Lighthouse, Claypot Church en De Deur, om kennis en ervaring uit te wisselen en te verkennen waar we elkaar kunnen versterken.
4. Verkennen van de mogelijkheid om een nieuwe activiteit voor tienermeiden of jonge moeders op te starten, als opvolger van de gestopte activiteit Girlz Only.
5. Verkennen of het mogelijk is om activiteiten zo veel mogelijk vanuit één locatie uit te voeren, zodat er een herkenbaar punt in de wijk ontstaat en er goede verbinding tussen activiteiten kan ontstaan.
6. Verkennen of mogelijk een eigen pand hiervoor gebruikt kan worden. Hiervoor is het voornemen om een pandcommissie in het leven te roepen.
7. De wijkwinkel heeft de afgelopen twee jaar door corona werk vaak anders moeten organiseren of helaas uitstellen. Het kernteam wil graag weer normaal draaien, om te kijken hoe dit gaat en om te werken aan bekendheid. Tegelijkertijd zijn er vragen, zoals over de relatie met de gemeente-stichting Welzijn Capelle, waar de wijkwinkel soms een voorportaal van lijkt te zijn geworden. We willen graag de komende jaren met de betrokkenen het gesprek te voeren over de rol van de wijkwinkel in de wijk.
8. Toerusting en ondersteuning van vrijwilligers, aan de hand van het Vrijwilligersbeleid dat Kruispunt Oost in 2021 heeft vastgesteld.
9. Versterken financiële fondsenwerving om het financieringstekort voor de komende drie jaar te vullen, en om de financiële onafhankelijkheid te vergroten (naar verwachting stopt de bijdrage van IZB voor het pionieren na 2025).

## 6. Financiën

### **Toelichting meerjarenbegroting 2022-2025**

De meerjarenbegroting 2022-2025 bestaat uit een pioniersbegroting en een Kruispunt-Oost-brede begroting (incl. pioniersbegroting). De pioniersbegroting is opgesteld om afspraken te kunnen maken met de IZB omtrent fondsenwerving en ook te kunnen rapporteren over het pionieren.

Doordat de huidige projectperiode loopt t/m 31-8-2022 en de nieuwe projectperiode van 1-9-2022 t/m 31-8-2025 is 2022 een tussenjaar waarop 2 begrotingen van toepassing zijn die samen de begroting 2022 vormen.

De IZB heeft aangegeven ons ook in de projectperiode 2022-2025 te willen ondersteunen met fondsenwerving. Dit zal, in tegenstelling tot de projectperiode 2019-2022 waarin de IZB dit heeft verzorgd, een fondsenwerving zijn in gezamenlijkheid met Kruispunt-Oost. Dit met name omdat de IZB zich niet vaak committeert aan een derde periode van fondsenwerving (en ook de subsidies, die in de projectperiode 2022-2025 al worden afgebouwd, stoppen dan). Het is daarom belangrijk dat er in de tweede pioniersperiode voldoende aandacht gaat naar verdere financiële bestending van het werk.

Er is een fondsenwervingsdoelstelling met de IZB van € 50.500 (vrijwel gelijk aan de fondsenwervingsdoelstelling van de projectperiode 2019-2022). Daarnaast is er een fondsenwervingsdoelstelling voor het bredere missionaire werk en jeugdwerk van € 36.000. Beide over de gehele projectperiode van 2022-2025. Beide fondsenwervingsacties/doelstellingen zullen in de praktijk wel door elkaar gaan lopen, maar worden nu apart benoemd omdat er een aparte pioniersbegroting moest worden opgesteld.

Dit zijn uitdagende doelstellingen waarmee het bestuur van Stichting Kruispunt-Oost samen met de IZB, na goedkeuring van dit beleidsplan en de meerjarenbegroting, aan de slag gaat om op zo kort mogelijke termijn te realiseren. Hierbij wordt zeker niet alleen gekeken naar de leden van beide Ontmoetingskerkgemeenten, maar wordt nadrukkelijk gezocht naar externe bronnen, zoals lokale bedrijven, andere kerkelijke gemeenten en landelijke en regionale organisaties die dit soort werk een warm hart toedragen.

In de **externe bijlage** is de Meerjarenbegroting 2022-2025 te vinden (in excel).

## Bijlage: visie pionieren / Familiehuis Schollebaar

### Pionieren: hoe het begon

Al langere tijd leeft in de Ontmoetingskerk het verlangen om een pioniersplek op te starten: een plek, of liever gezegd: een gemeenschap, waarin het geloof gedeeld kan worden in en met de wijk. Het zou een mooie aanvulling zijn op allerlei missionaire en diaconale activiteiten die de Ontmoetingskerk uitvoert. Op 13 maart 2018 was de startavond en niet lang daarna werd het pioniersteam gevormd. In september 2019 konden we uiteindelijk formeel van start gaan. In het missionaire beleidsplan van beide kerken is in die periode ook het volgende verlangen opgeschreven:

*We verlangen naar nieuwe vormen van geloofsgemeenschap in Schollebaar. De komende 3 jaren gaat de Ontmoetingskerk pionieren in de wijk om meer aan te sluiten bij de wijkbewoner die niet of nauwelijks is opgegroeid met het christelijk geloof. Een pioniersteam van gemeenteleden verkent wat de mogelijkheden zijn, schrijft een plan en voert het plan uit. Deze nieuwe geloofsgemeenschap zal ruimte geven aan het verlangen om samen God te zoeken, te vinden en te dienen en is daarmee een onmisbaar onderdeel van het totale missionair diaconale werk.*

Inmiddels is het pionieren twee jaar aan de gang. Daarmee is het tijd om de verlangens opnieuw te herijken.

### Kenmerken van pionieren

Waar in het verleden veel evangelisatie activiteiten gericht waren op het overtuigen van mensen om naar de zondagse erediensten te komen, is dat niet meer het doel van pionieren. Voor veel mensen is namelijk de stap naar de kerk te groot. Pionieren is het zoeken van nieuwe vormen van kerkzijn in wijk. Samen met wijkbewoners zoeken naar wat God te zeggen heeft in het concrete leven. Verbindingen aangaan met anderen en een nieuwe gemeenschap vormen.

Het uitgangspunt hierbij is dat God overal kan en wil present zijn. Zelfs, of misschien: juist in de uithoeken van de samenleving wil God zijn. Mensen die op het oog misschien ongelovig overkomen, kunnen bijvoorbeeld heel religieus in hun denken zijn. God is niet alleen in de kerk. Verder stelt de Bijbel: wie u ontvangt, ontvangt God (Mattheüs 10: 40). Waar gelovigen komen, komt God. Jezus is present, Hij werkt door mensen heen. Zoals in het oude Israël de priesters de zorgen van het volk bij God brachten, kunnen christenen ook de zorgen van de wijk bij God brengen.

## Terugblik afgelopen jaren

In 2019 en het begin van 2020 zijn er bijeenkomsten geweest op zondagmiddag in de Sjalomschool in Schollebaar-Oost. Hier kwamen een aantal bezoekers op af, met wie we via andere activiteiten al contact hadden gelegd. Bij elke bijeenkomst werd met elkaar gegeten. Op een vaak creatieve manier werd er met elkaar nagedacht over een bijbels thema.

Het team had ook plannen gemaakt voor nieuwe activiteiten, zoals een toneelstuk met wijkbewoners. Echter, toen brak in maart 2020 de coronaperiode aan. Een groot deel van de pioniersperiode vond in coronatijd plaats. Dit wordt door het team als een moeilijke periode ervaren. Verschillende teamleden kregen zelf corona en het telkens wisselen van strategie kostte energie. Waar we hoopten op het bereiken van veel mensen, konden er geen grote groepen samenkomen. Dit is een teleurstelling. En recent trok het team de conclusie dat ze vooral elkáár als team gemist hebben. Echt contact met elkaar hebben was moeilijk!

Tegelijkertijd zijn er veel dankpunten zoals:

- het hele jaar zijn er bijeenkomsten gehouden (vaak digitaal, soms buiten);
- er waren verrassende momenten, bijvoorbeeld nieuwe bezoekers (ook digitaal!) of mooie gesprekken;
- het team heeft geleerd flexibel te zijn en snel te kunnen schakelen bij nieuwe situaties.

In augustus 2021 heeft het team terug- en vooruitgekeken. Er is afgesproken om (in principe) niet meer digitaal verder te gaan, maar met fysieke bijeenkomsten, want dat geeft voor iedereen de meeste energie. De bijeenkomsten in september waren nog in de buitenlucht, maar in oktober en begin november in de Sjalomschool. Soms mochten we grote groepen mensen ontvangen, zelfs een keer rond 40 gasten. Helaas is er tijdens dit schrijven (eind november 2021) een nieuwe coronalockdown van kracht en zijn voorlopige bijeenkomsten afgelast. Er wordt nog wel een Sinterklaas activiteit georganiseerd (kadootjes bij elkaar brengen) en verder wordt er gebrainstormd over de mogelijkheden die er nog zijn.

Een andere keuze die in augustus door het team is gemaakt, is dat niet meer 1x per maand, maar 1x per 2 weken een bijeenkomst georganiseerd wordt. Dit geeft meer continuïteit en voorspelbaarheid voor de wijk. Ook wil het team doorgaan met luisteren naar de wijk: waar is behoefte aan? Het is en blijft pionieren en daarmee is luisteren heel belangrijk. Er zijn ook wat ideeën hiervoor.



Foto van een online bijeenkomst. Pakketje om thuis mee aan de slag te gaan met het Bijbelverhaal.

## Motivering van de naam Familiehuis

Na flink wat brainstormen heeft het pioniersteam de naam Familiehuis bedacht. We willen een plek bieden voor de hele familie, waar jong en oud samenkomen. Met de focus op familie of gezin wil het team de verbinding leggen met de bestaande activiteiten op dezelfde locatie: kinderclubs of sportactiviteiten. Kinderen blijven welkom op activiteiten, maar we verlangen ernaar om ook de andere familieleden daar te zien.

Daarnaast symboliseert het Familiehuis dat we voor elkaar als een familie zijn. We zijn er voor elkaar als broer of zus, vader of moeder, zoon of dochter. Iedereen is welkom. In Schollebaar-Oost zijn veel gebroken gezinnen, met name eenoudergezinnen waarbij de kinderen bij moeder wonen. We willen samen, met al onze talenten en gebreken, ontdekken wie God voor al onze families wil zijn en hoe hij ons als Familie samenroept.



Foto van een speurtocht over het thema Schepping.

## Wat zijn noodzakelijke randvoorwaarden?

Het hebben van een verlangen is niet voldoende. Er zijn ook enkele noodzakelijke randvoorwaarden om met het pionieren door te gaan. De belangrijkste zijn:

1. Steun vanuit de kerken en kerkenraden. Dit klinkt logisch, maar het is belangrijk om die steun expliciet te hebben. Pionieren kan namelijk een proces met vallen en opstaan zijn en het is belangrijk dat steun niet verloren raakt als er eens iets tegenzit. Steun vanuit de kerken betekent ook: het kernteam ontzorgen door de leden niet of weinig voor andere taken te vragen. Dit is soms lastig gebleken de laatste jaren, bijvoorbeeld doordat enkele kernteam leden gevraagd zijn voor een functie in de kerkenraad en zij hier ook mee hebben ingestemd.
2. Beschikbaarheid van het kernteam. Is het kernteam gemotiveerd, en heeft het tijd beschikbaar om zich bezig te houden met het pionieren? Het belangrijkste is dan vooral of er commitment over langere termijn is. Immers, het opbouwen van een netwerk en van vertrouwen kost tijd. Een risico is dat leden van het team “leeglopen” qua energie als de verwachting is dat er op korte termijn grote resultaten bereikt moeten worden.
3. Een kartrekker. Dit is de pionier, die leiding kan geven aan het hele traject en die meer tijd dan andere teamleden beschikbaar heeft.
4. Een luisterhouding van het team. Voor pionieren is het belangrijk om niet vanaf een tekentafel plannen te ontwerpen. Het pioniersteam oefent zich telkens in het “viervoudig luisteren”: luisteren naar God, naar de wijk, naar de kerk en naar elkaar.
5. Beschikbare financiën voor de ureninzet van de kartrekker en voor de organisatie van activiteiten.

## Versterken verbinding met bestaande activiteiten

Behalve pionieren zijn er nog meer missionair-diaconale activiteiten, verspreid over meerdere locaties in de wijk. Op dit moment zijn dit met name:

- Locatie Sjalomschool (Schollevaar-Oost): Familiehuis Schollevaar, sportmiddagen, sportweek, vakantie bijbelweek, kinderclub Verrekijker, paas- en kerstbrunch;
- Locatie Maria Danneelserf (Schollevaar centrum): kinderhuiskamer;
- Locatie de Picasso (Schollevaar Centrum): wijkwinkel met activiteiten als praatuur, creatief en hulp bij administratie en belastingen;
- Locatie Ontmoetingskerk (Schollevaar West): koffie-inloop, Bijbelkring de Ontmoeting, ontmoeting rond de maaltijd, uitdeelpunt voedselbank, kerst- en paasnachtdiensten;
- Verspreid over de wijk: project stille armoede, schoenpoetsactie en uitreiking Schollevaarse Kaars (waardering vrijwilligerswerk), project Bethlehem Event.

Vanwege de verspreiding van locaties over de wijk, ontbreekt er voor een deel “natuurlijke overlap” ten opzichte van andere pioniersplekken waarbij wel alles vanuit 1 plek gebeurt. Het pioniersteam heeft ook gemerkt dat veel wijkbewoners in Schollevaar-Oost het niet fijn zouden vinden als zij voor de activiteiten van Familiehuis een heel stuk verder zouden moeten reizen naar een andere locatie. Wat dat betreft is Schollevaar een best grote wijk (ca. 17.000 inwoners).

Een manier om met deze situatie van verspreide activiteiten om te gaan, is door over en weer “door te verwijzen”. Leden van het pioniersteam kunnen mensen wellicht wijzen op praktische hulp die geboden wordt in de wijkwinkel of bij het uitgeven van voedselpakketten. Andere vrijwilligers kunnen mensen met levensvragen wellicht doorverwijzen naar het Familiehuis.

Nog mooier en praktischer zou het zijn als op termijn de meeste missionair-diaconale activiteiten vanuit één locatie plaats kunnen vinden. Dat geeft een natuurlijke overlap en herkenbaarheid voor de wijk. Wij denken dat het goed is als er de komende jaren gezocht wordt naar 1 centrale plek in de wijk. Meer hierover in het volgende blokje.



Foto van spelletjesmiddag tijdens de vakantie.

### Verlangen naar een eigen pand

De activiteiten van Familiehuis vinden nu plaats in of rond de Sjalomschool in Schollevaar-Oost. Aan deze locatie kleven een aantal nadelen. Op zondagmiddag kunnen we terecht voor gebruik van de aula, maar het is moeilijk om in de toekomst op andere tijdstippen activiteiten te ondernemen. Ook is de organisatie in praktische zin nu lastig: er is geen keuken, alles moet volledige klaargezet en opgeruimd worden en veel spullen nemen we vanuit huis mee.

Uiteraard zijn er ook voordelen te benoemen. De locatie is een herkenbare plek voor de wijk. Ook is er in de buurten rondom de school veel armoede en sociale problematiek in deze buurt en is het fijn om juist daar present te zijn. En het is fijn om het schoolplein te kunnen gebruiken.

Hoe ambitieus ook: het liefst zouden we gebruik maken van een eigen pand. In veel andere plekken in Nederland is het exploiteren van een eigen pand financieel mogelijk gemaakt door in hetzelfde pand enkele bewoners te huisvesten die huur betalen. Mogelijk kan dit ook in Schollevaar. Graag delen we dit verlangen en gaan we biddend op zoek naar een eigen pand.



Foto van een vossenjacht.



## Voorbeelden van dilemma's uit de praktijk

Pionieren is een proces van zoeken, van worstelen, van vallen en opstaan. Wat sluit wel goed aan bij de doelgroepen en wat niet? Sommige pioniersplekken in Nederlanden kenden in korte tijd een grote groei van het aantal bezoekers, bij andere plekken ging dat veel langzamer. Het is heel onzeker hoe het pionieren in Schollebaar zich de komende jaren gaat ontwikkelen. Onderstaande vragen zijn tot nu toe bovengekomen als we naar de wijk luisteren:

- Is zondagmiddag eigenlijk wel het moment waar de wijk op zit te wachten? Immers, Feijenoord voetbalt dan toch ook vaak?
- Zijn de ouders (of: is de ouder) bereid om zelf ook de stap te zetten, of zien ze ons vooral als mogelijkheid om de kinderen even kwijt te kunnen zijn? En is het erg als ouders niet komen?
- Hoe gaan we om met eventuele bezoekers die "asociaal" gedrag vertonen?
- Wat voor soort activiteiten heeft de wijk behoefte aan? Kunnen er nieuwe activiteiten toegevoegd worden?
- Zitten het pioniersteam en de wijk op één lijn over wat een fijne vorm van bijeenkomst houden is? Voorbeelden: een eenvoudige viering, een kliederkerk setting, gesprekken rond de maaltijd.
- Kunnen we van bezoekers verwachten of vragen of ze mee willen helpen met organiseren?

Deze voorbeelden geven aan dat het belangrijk is om voortdurend te luisteren naar de behoeften in de wijk.



Foto van een bijeenkomst over Schepping en Halloween.

## Herijking van de verlangens

Huidige verlangen in Missionair-Diaconaal beleidsplan:

*We verlangen naar nieuwe vormen van geloofsgemeenschap in Schollebaar. De komende 3 jaren gaat de Ontmoetingskerk pionieren in de wijk om meer aan te sluiten bij de wijkbewoner die niet of nauwelijks is opgegroeid met het christelijk geloof. Een pioniersteam van gemeenteleden verkent wat de mogelijkheden zijn, schrijft een plan en voert het plan uit. Deze nieuwe geloofsgemeenschap zal ruimte geven aan het verlangen om samen God te*

*zoeken, te vinden en te dienen en is daarmee een onmisbaar onderdeel van het totale missionair diaconale werk.*

Op basis van de punten in dit document genoemd, willen wij het nieuwe verlangen als volgt formuleren:

*We verlangen naar een plek, liefst een eigen pand, in Schollevaar-Oost waar we samen het geloof in Jezus Christus delen en uitdelen. Een plek waar jong en oud samenkomen en waar iedereen zich veilig voelt. Een plek waar Jezus hoop geeft in gebrokenheid.*

*Op basis van de afgelopen drie pioniersjaren willen we de komende drie jaar:*

- 1. Duurzame relaties aangaan met wijkbewoners: groeien in het contact en het vertrouwen tussen mensen onderling.*
- 2. Enkele wijkbewoners toevoegen aan het pioniersteam of de rand eromheen, het liefst bewoners met een multiculturele achtergrond, omdat een deel van de bezoekers multicultureel is. Hiermee willen we bereiken dat het Familiehuis meer gedragen wordt in de wijk.*
- 3. Doorgaan met het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten, waarbij het Woord van God open gaat op manieren die aansluiten bij de leefwereld van bewoners.*
- 4. Met steeds meer wijkbewoners in contact komen om het evangelie te delen, en verdieping aanbrengen in bestaande contacten.*
- 5. In verbinding zijn en blijven met de Ontmoetingskerk, en mogelijk ook met andere kerken in (de buurt van) Schollevaar. Dat betekent verbinding met alle activiteiten van het diaconale en missionaire werk. We verlangen dat het Familiehuis zo een waardevol onderdeel zal zijn van het totale missionair diaconale werk van de Ontmoetingskerk, waarbij Familiehuis en Ontmoetingskerk wederzijds van elkaar leren. Hiervoor willen we blijven luisteren naar God, naar elkaar, naar de wijk en naar de kerk.*

We realiseren ons dat er voordelen zijn aan een eigen pand. De komende jaren onderzoeken we de mogelijkheden die er in de wijk zijn. We willen ons ook hierin laten leiden door wat God ons geeft. Hij kan deuren (letterlijk) openen die in onze ogen gesloten zijn!